

# CHRISTELIJK KOOR TEHILLAH

## In het licht

Tekst: Matthijn Buwalda  
Muziek: Kinga Ban  
Bewerking: R. de Winter

In de donkere nacht  
verschijnt een licht  
en de duisternis  
krijgt het niet in haar macht

Eeuwenlang al voorzegd:  
het woord van God  
dat geboren wordt.  
Hoop waar de wereld op wacht

Refrein:  
In het licht van Gods Zoon,  
zien wij zijn goedheid,  
zijn waarheid.  
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid  
zijn grootheid dichtbij

Niemand ziet Gods gezicht,  
maar in zijn zoon  
wordt Hij een persoon,  
maakt Hij bekend wie Hij is  
refrein

In mijn donkere nacht  
verschijnt zijn licht  
en de duisternis  
krijgt het nooit in haar macht

# Rose of Bethlehem

Tekst en Muziek: Lowell Alexander

Bewerking: Tom Fettke en Richard Kingsmore

There's a Rose in Bethlehem  
With a beauty quite divine  
Perfect in this world of sin  
On this silent holy night  
There's a Fragrance much like hope  
That It sends upon the wind  
Reaching out to ev'ry soul  
From a lowly manger's crib

O Rose of Bethlehem  
How lovely pure and sweet  
Born to glorify the Father  
Born to wear the thorns for me

There's a Rose in Bethlehem  
Colored red like Mercy's Blood  
'Tis the Flower of our faith  
'Tis the Blossom of God's Love  
Though Its Bloom is fresh with youth  
Surely what will be He knows  
For a tear of morning dew  
Is rolling down the rose

O Rose of Bethlehem  
How lovely pure and sweet  
Born to glorify the Father  
Born to wear the thorns for me

# For unto us a Child is born

Tekst en Muziek: Georg Friedrich Händel  
Bewerking: John Purifoy

For unto us a child is born,  
Unto us a son is given;  
And the government shall be upon  
His shoulder;  
And His name shall be called Wonderful,  
Counselor, the mighty God,  
The everlasting Father,  
the Prince of Peace

# VOCAAL ENSEMBLE VOCÁLIS

## Stille nacht

Tekst en Muziek: traditioneel  
Bewerking: Rens de Winter

Stille Nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer  
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,  
dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
werd Ge in stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor.

Stille Nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht,  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

# Wij aanbidden U

Tekst en Muziek: Bert Noteboom

In het duister van de wereld verscheen  
het morgenlicht  
Want God gaf Zijn Zoon aan mensen die  
leven zonder zicht  
Hij gaf zijn zoon aan mensen die kiezen  
voor het kwaad  
Hij, de eeuwige, Is het die ons nooit  
verlaat

Wij aanbidden U, O Heilig Kind  
En leggen ons leven voor U

Als een Lam werd Hij geboren, Jezus,  
Zoon van God  
Werd gekruisigd, is gestorven, Hij droeg  
de straf, de spot  
Wij verwachten nu die Heiland die ons  
bevrijding brengt  
Heel de aarde zal met liefde zijn  
doordrenkt

Wij aanbidden U, O Heilig Kind  
En leggen ons leven voor U

# Peace is Born on Earth

Tekst en Muziek: Sally DeFord

I see a stable, cold and bare  
A virgin mother, pure and fair  
The light of heaven surrounds her there  
Peace is born on earth

And in a manger, gently laid  
A baby slumbers in the hay  
A miracle is wrought this day  
Peace is born on earth

I see the shepherds come in haste  
To look upon their Savior's face  
And wise men seek this holy place  
Where peace is born on earth

A new star rises in the heavens  
I see the skies with glory riven  
Unto us a Son is given  
Peace is born on earth

Oh listen to the angel song  
That heralds this eternal dawn  
And through the years the strains prolong  
Peace is born  
Peace is born

I wonder now if I would know  
Like men of wisdom long ago  
The star that first was set aglow  
When peace was born on earth

For as I lift my eyes afar  
To seek the Bright and Morning Star  
The light of heaven fills my heart  
And peace is born on earth

# CHRISTELIJK KOOR TEHILLAH

## Christmas Sanctus

Tekst: Susan Naus Dengler

Muziek: Lee Dengler

See the weary pair,  
nestled in a stable bare,  
gazing at their baby boy,  
filled with love and praise.  
Earth and heaven sing,  
worshipping the new born King,  
who has come to change the world.  
Join in songs of praise:  
Holy, holy, holy is the blessed one.  
Heav'n and earth are filled with your glory.  
Holy, holy, holy is the promised Son.  
Glory be to God in the highest!  
See the shepherds run,  
searching for God's precious Son;  
kneeling at his manger bed,  
filled with love and praise.  
Ev'ry knee will bow.  
Ev'ry tongue confessing now,  
Jesus Christ is Lord of all.  
Join in songs of praise:  
Holy, holy, holy is the blessed one,  
Heav'n and earth are filled with your glory.  
Holy, holy, holy is the promised Son.  
Glory be to God in the highest!  
Holy, holy, holy is the Lord.

# Wonder

Tekst: Margreeth Ras-Van Slooten

Muziek: Marco den Toom

Wonder van nieuw leven,  
dit is pas het begin;  
Door God aan ons gegeven,  
geboren als Zijn Kind  
Kwetsbaar en onschuldig,  
een lange weg te gaan  
Wonder van nieuw leven:  
Jezus! Ik loof Uw naam

Wonder uit Gods handen,  
gekomen in de nacht;  
Ligt nu in mensen handen,  
een Kindje lief en zacht  
Tastbaar door genade,  
het vlees geworden Woord  
Wonder uit Gods handen  
Jezus! God heeft verhoord

Wonder in de kribbe,  
geboren voor het kruis  
Wees welkom in ons midden,  
kom wonen in ons huis  
Kostbaar en barmhartig,  
gehoorzaam aan Gods wil  
Wonder in de kribbe: Jezus!  
Hij maakt mij stil

Wonder in de kribbe:  
dit wonder maakt mij stil



# Lofzang van Zacharias

Tekst: Henriëtte Maaijen

Muziek: Marco den Toom

Lof aan God, lof aan God, lof aan de God van Israël  
Ja, Hij die aan Zijn volk heeft gedacht,  
ons genade heeft getoond en verlossing heeft  
gebracht,  
heeft opgewekt een reddende kracht uit Davids uit  
voor zijn nageslacht.

Het woord aan ons tot troost gemeld,  
waarop wij hoop hadden gesteld,  
dat door profeten was verteld,  
bevrijdt ons nu, bevrijdt ons nu, bevrijdt ons van  
wat hield bekneld.

Lof aan God, lof aan God, lof aan de God van Israël  
Naar het verbond uit Abrahams tijd,  
bewijst hij ons zijn trouw, toont hij Zijn  
barmhartigheid  
opdat wij geheel God toegewijd, Hem dienen in  
gerechtigheid

En jij, profeet van God genaamd, jij bent het die de  
weg voor Christus baant.  
Gaat voor Hem uit, leert en vermaant tot dat het  
volk zijn redding heeft beaamd

Lof aan God, lof aan God, lof aan de God van Israël  
Ja, lof aan Hem die onze Redder is,  
Die het licht ontstoken heeft voor het volk in  
duisternis.  
Hij doet ons gaan in vrede, gewis, verzekerd van  
schuldvergiftenis

Lof aan God, lof aan God, lof aan de God van Israël

# VOCAAL ENSEMBLE VOCÁLIS

## Star Carol

Tekst en Muziek: John Rutter

Sing this night for a boy is born in Bethlehem  
Christ our lord in a lowly manger lies  
Bring your gifts come and see him at his cradle  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
See his star shining bright in the sky this Christmas  
night

Follow me joyfully

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
Angels bright come from heaven's highest glory  
Bear the news with its message of good cheer  
Sing, rejoice, for a king is come to save us  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
See his star shining bright in the sky this Christmas  
night

Follow me joyfully

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
See he lies in his mother's tender keeping

Jesus Christ in her loving arms asleep  
Shepherds poor come to worship and adore him  
Offer their humble gifts before the son of Mary  
See his star shining bright in the sky this Christmas  
night

Follow me joyfully

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
Let us all pay our homage at the manger  
Sing his praise on the joyful Christmas night  
Christ is come bringing promise of salvation  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
See his star shining bright in the sky this Christmas  
night

Follow me joyfully

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary  
Hurry to Bethlehem and see the son of Mary

# Beautiful star of Bethlehem

Tekst: R. Fisher Boyce

Muziek: Rens de Winter

Oh Beautiful Star of Bethlehem  
Shining afar through shadows dim  
Giving the light for those who long have gone  
Guiding the wise men on their way  
Unto the place where Jesus lay  
Oh Beautiful Star of Bethlehem shine on.

Beautiful Star, oh Star of Bethlehem

Oh Beautiful Star the hope of light  
Guiding the pilgrims through the night  
Over the mountains till the break of dawn  
Into the light of perfect day  
It will give out a lovely ray

Beautiful Star, oh Star of Bethlehem  
Oh Beautiful Star the hope of rest  
For the redeemed the good and blessed  
Yonder in glory when the crown is won  
Jesus is now the star divine  
Brighter and brighter he will shine  
Oh Beautiful Star of Bethlehem shine on (shine on)

Beautiful Star, oh Star of Bethlehem  
Shine on, shine on.

# Immanuel

Tekst en Muziek: Graham Kendrick  
Bewerking: Rens de Winter

Immanuel, O Immanuel  
Bowed in awe I worship at your feet  
And sing Immanuel, God is with us  
Sharing my humanness, my shame  
Feeling my weaknesses, my pain  
Taking the punishment, the blame Immanuel  
And now my words cannot explain  
All that my heart cannot contain  
How great are the glories of your name Immanuel

Immanuel, O Immanuel  
Bowed in awe I worship at your feet  
And sing Immanuel, God is with us  
Sharing my humanness, my shame  
Feeling my weaknesses, my pain  
Taking the punishment, the blame Immanuel  
And now my words cannot explain  
All that my heart cannot contain  
How great are the glories of your name Immanuel

Immanuel, O Immanuel  
Bowed in awe I worship at your feet  
And sing Immanuel, God is with us  
Sharing my humanness, my shame  
Feeling my weaknesses, my pain  
Taking the punishment, the blame Immanuel  
And now my words cannot explain  
All that my heart cannot contain  
How great are the glories of your name Immanuel

# VOCAAL ENSEMBLE VOCÁLIS & CHRISTELIJK KOOR TEHILLAH

## O holy night

Oorspronkelijk: Placide Cappeau  
Tekst en Muziek: Adolphe Adam  
Bewerking: J. Knuth

O Holy Night!  
The stars are brightly shining  
It is the night of the dear Savior's birth!  
Long lay the world in sin and error pining  
Till he appear'd and the soul felt its worth.  
A thrill of hope the weary soul rejoices  
For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees  
Oh hear the angel voices!  
Oh night divine  
Oh night when Christ was born!  
Oh night divine!  
Oh night divine!

Led by the light of Faith serenely beaming  
With glowing hearts by His cradle we stand  
Thus led by light of a star sweetly gleaming  
Here come the wise men from the Orient land  
The King of Kings lay thus in lowly manger  
In all our trials born to be our friend

He knows our need  
He guardeth us from danger  
Behold your King  
Before Him lowly bend!  
Behold behold your King!  
Before Him bend!

Truly He taught us all to love each other  
His law is love and His gospel is peace  
Good-will on earth with everyone a brother  
And in His name all oppression shall cease  
Sweet hymns of joy in grateful adoration,  
Let all within us praise His holy name

Christ is the Lord  
The hope of every nation  
His power and glory evermore proclaim!  
His power and glory evermore proclaim!